

Föreningen 2000-Talets Vetenskaps

Enkät till valbara partier till valet 2022

Version 2.0

Namnet på ert parti: _____

Svaranden för ert parti: _____

Försök att svara endast ett alternativ på nedanstående frågor (A, B eller C). OBS! Ert svar ska inte tolkas som att ert parti står bakom de sakfrågor som nämns i svarsalternativet, utan vilket alternativ som är mest i linje med er politik och/eller ideologi.

Svaren mailas till medlem@2000tv.se i så god tid som möjligt innan valet 2022.

Föreningen 2000-Talets Vetenskap (Org.nr.: 884402 – 0969) är en granskande ideell, politisk och religiöst oberoende samhällsnyttig förening med syfte att främja folkhälsa och miljö.

Vision och värdegrund

Är visionära mål och idéhistoria en viktig del inom er politik?

- A) Nej. Vi arbetar inte aktivt för att involvera sådana frågeställningar i vår kommunikation med väljare eller i politiska debatter.
- B) Ja. Det utgör grunden för sakpolitiken och våra politiska idéer. Vi arbetar aktivt för att lyfta sådana frågor i den politiska debatten och vid vår kommunikation med väljarna.

Svar:

Har ni en uttryckt vision kring hur ett framtida samhälle ser ut som baseras på er politik?

- A) Ja. En sådan finns på _____.
- B) Nej. Vi fokuserar på sakfrågor.

Svar:

På vilken kunskapsgrund baserar ni er sakpolitik?

- A) På vetenskaplig konsensus. Den vetenskap och de studier som stöds av en majoritet av professionen, snarare än enskilda forskare med avvikande uppfattningar eller egna i hopsnickrade lösningar eller ideologier som saknar förankring i vetenskap.
- B) På våra egna bedömningar av forskningsläget. Vetenskaplig konsensus och majoritetsuppfattningar är i sig ingen riktlinje vid utformande av våra sakfrågor. Vi förlitar oss i första hand på vårt eget omdöme och förnuft för att bedöma vilken vetenskap eller ståndpunkter som formar vår sakpolitik. Det är politikernas sak att bestämma vilken vetenskap som ska tillämpas, inte vetenskapssamfundets konsensus.

Svar:

Hur formar ni er värdegrund?

- A) Med utgångspunkt från utomstående källor. Instanser som FN, EU, välgörenhetsorganisationer, vetenskapliga samfund och tankesmedjor bidrar till att fortlöpande forma vår värdegrund. Om den allmänna opinionen och partiets väljare ändrar sig i olika frågor måste även vi vara beredda på att omvärdera våra värdegrunder.
- B) Med utgångspunkt från en gammal och etablerad ideologi, filosofi, religion, princip eller visdom.
- C) Med utgångspunkt från våra grundare och efterträdande i ledande ställning. Det är deras idéer och åsikter som utgör kärnan i partiets värdegrund och förväntas samla likatänkande. Så länge partiets kärngrupp anser att denna värdegrund är korrekt finns det ingen anledning att låta sig styras av utomstående källor eller opinion.

Svar:

Samhällsproblemens orsak och verkan

Tenderar samhällsproblem generellt grunda sig på:

- A) Resursbrist och fördelningsfrågor. Befintliga system, kunskaper och vetenskaplig konsensus är adekvata för att lösa dessa problem.
- B) System- och kunskapsfel. Om vi fortsätter att lägga mer resurser på befintliga system så kommer inga problem att lösas. Systemen måste göras om från grunden och kunskaper omvärderas.

Svar:

Vad är den egentliga huvudorsaken till de flesta problem i världen?

- A) Resursbrist och fördelningsfrågor. Brist på resurser för att tillgodose allas grundläggande behov, mänskliga rättigheter och utbildning. Resurser når inte ut till de behövande på grund av bland annat krig, konflikter och brist på demokrati. Kunskapsbrist bland den fattiga delen av världens befolkning.
- B) System- och kunskapsfel bland den rika delen av världens befolkning. Styrande politiker och inflytelserika ”filantroper”, maktavare och mainstream media förmedlar en skev verklighetsuppfattning, vilket bidrar till en felaktig användning av jordens resurser och att människor i fattiga länder hamnar i beroenden.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet med skolan?

- A) Resurs- och fördelningsfel. Vi behöver tillsätta pengar till att utbilda fler lärare/speciallärare/specialpedagoger, höja lönerna, minska klasserna, upprusta skolorna och begränsa vinstuttag.
- B) System och kunskapsfel. Bristfällig undervisning i förhållande till skoltiden. Lärarutbildningen innehåller föråldrade pedagogiska metoder som katederundervisning, korvstoppling, bokläsning och hemläxor. Det läggs för lite fokus på frågor som till exempel praktisk kunskap, personlig och social utveckling, ansvarstagande, ledarskap, hushållsekonomisk kompetens och demokratisk färdighet. Lärarna har för dålig kompetens kring individanpassad undervisning och ordningsfrågor. Eleverna utsätts för skadlig stress.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet med den ökade mobbningen samt den ökade depressionen bland skolungdomar?

- A) Resursbrist. Vi behöver fler kuratorer/psykologer och stödpersonal till lärarna. Socialtjänsten måste effektiviseras. Skolmiljön måste förbättras. Mer resurser till utsatta områden.
- B) System- och kunskapsfel. Lärarutbildningen är bristfällig. Pedagogiken är inte engagerande och anpassad till individens intressen. Lärarna får inte lära sig att uttrycka auktoritet och upptäcka och ta itu med mobbning i klassrummet och på skolgården. Utsatta områden ska arbetas bort i stället för att ges mer resurser.

Svar:

Vad är det grundläggande problemen med äldreården?

- A) Resursbrist. Det behövs mer vårdpersonal och fler vårdhemsplatser. Lönerna ska höjas och köerna till sjukvården minskas.
- B) System- och kunskapsfel. De äldre får felaktig sjukvård och kosthållning. Utbildning för vårdpersonal är bristfällig vilket leder till svårigheter och risker i kommunikation. Det finns en kunskapsbrist gällande äldres liv och behov och hälsa. Vårdhem anläggs på fel platser och i opassande miljö, och omställningen orsakar stress.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet inom sjukvården?

- A) Resursbrist. Vi behöver utbilda fler läkare och sjukpersonal så att värdköerna kortas och fler får snabbare tillgång till skolmedicin. Vissa löner behöver höjas. Vi behöver främja läkemedelsindustrins utveckling av effektiva och billigare receptbelagda läkemedel.
- B) System- och kunskapsfel. Den västerländska skolmedicinen vilar på fel grund och läkarutbildningen är bristfällig. Den innehåller bristfälliga kunskaper om naturliga metoder till självläkning och fokuserar på långtidsbehandling av symptom i stället för orsaken till sjukdom. Den kan knappt bota några sjukdomar, trots miljardsatsningar under flera decennier. Med en holistisk, funktionsmedicinsk och ortomolekylär inriktning skulle antalet långtidssjuka markant minska och det skulle behövas färre läkare och mindre resurser inom vården.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet med det ökande våldet i samhället?

- A) Resursbrist. Poliserna behöver bli fler, få högre löner och bättre arbetsvillkor. Det behövs satsningar på övervakning, socialtjänst, skola, kuratorer/psykologer/socialsekreterare och andra relaterade system. Straffen kan behöva skärpas.
- B) System- och kompetensbrist. Bristfällig skola, integration och arbetsförmedling. Bristande engagemang för att ta itu med frågor som till exempel hederskultur och skolmobbning.

Svar:

Vad är det grundläggande problemen inom polisen?

- A) Resursbrist. Polisbudgeten behöver öka. Fler poliser behöver utbildas och mer pengar avsätts till polisutrustning och övervakningskameror.
- B) Systemfel. Man fokuserar inte på kärnverksamheten utan drunknar i byråkrati. "Polisen förstår inte verksamheten ... Polisledningen behöver sparkas och bytas ut", som en känd kriminolog och TV profil uttryckte det.

Svar:

Vad är den grundläggande orsaken till trafikstockningen i storstäder?

- A) Resursbrist och ökande bilpark. Det behövs mer resurser till utbyggnad av lokaltrafik, reducering av biljettpris på kollektiva färdmedel, miljöbilspremier, ombyggnad av vägar till gågator samt trafikövervakningssystem med kameror och fler anställda parkeringsvakter.
- B) Systemfel. Dålig stadsplanering på grund av kompetensbrist. Bilar cirkulerar omkring i staden eftersom det finns få gratis parkeringsplatser för både kommuninvånare och turister. Det byggs för många hinder i trafiken som till exempel vägbulor och stadscykel-parker. Lokaltrafiken orsakar stopp i trafiken genom ogenomtänkta busshållplatser och bussar som tar allt fler människor och har färre avgångar, i stället för mindre bussar med fler avgångar. Många människor varken kan eller vill åka kollektivt på grund av till exempel företagsverksamhet, tidsbrist, bagagebegränsning, stress, smittorisk och kriminalitet.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet med den svenska naturen?

- A) Resursbrist. Mer pengar måste avsättas till bildandet av naturreservat, artbevarande projekt samt ersättning till markägare.
- B) Ansvarsfördelning. Privata ägare måste kunna bestämma mer över sin egen mark.
- C) Misskötsel. Vi har ett skogsbruk och markanvändning som inte tar hänsyn till biologisk mångfald och rekreation, bland annat genom kalavverkning. Skogsbruket måste göras om från grunden. Markägare måste ha klara regler för hur de ska sköta skogen på ett sätt som är mer gynnsamt för rekreation, folkhälsa, turism och biologisk mångfald än vad som sker idag.

Svar:

Vad är det grundläggande problemet med det svenska jordbruket?

- A) Klimatförändringarna. Bönderna får inte tillräckligt med resurser för anpassning till klimatförändringarna
- B) Konkurrens och produktionsfrågor. Bönderna kan inte konkurrera på samma villkor som utländsk matproduktion. De måste få ersättning för stigande bränslepriser. För liten livsmedelsproduktion, export och förädling.
- C) System- och kunskapsfel. Det råder en misskötsel av markanvändning. Jordarna utarmas och dess innehåll av mikrobiologiskt liv försvinner. Förlegade kunskaper hos Jordbruksverket och SLU om hur jordbruk ska bedrivas för att ge en bra avkastning av grödor som är hälsosamma, näringsrika och giftfria samt motståndskraftiga för insektsangrepp och klimatförändringar.

Svar:

Vad är den huvudsakliga orsaken till det allvarligaste miljöproblemet som världen står inför?

- A) Utsläpp av växthusgaser. Människans utsläpp av växthusgaser där koldioxid är den värsta av dem alla och orsakar en global uppvärmning.
- B) Misskötseln av jord- och skogsbruksmark. ”Den gröna revolutionen” har förvärrat ökenspridningen, ökat den globala uppvärmningen, minskat den biologiska mångfalden samt orsakat övergödning och fiskdöd i våra hav. Den har gjort u-landsbönder ekonomiskt beroende av multinationella företag som säljer bekämpningsmedel och GMO vilka har decimerat antalet insekter – något som forskare anser vara den största massutrotningen någonsin.
- C) Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen (kemikalier, trafikföroreningar, bekämpningsmedel, läkemedelsrester) i naturen och i våra hem.

Svar:

Demokratiska frågeställningar

Är Sverige en fullvärdig demokrati?

- A) Ja. Vi ska vara nöjda. Sverige ligger på plats 4 i demokratiindex och vi har ett relativt högt valdeltagande.
- B) Nej. Demokrati betyder folkstyre och förutsätter en fri debatt, tillgång till oberoende och granskande media samt ett utbrett deltagande i politiska forum, men vi ser en oroväckande låg och sjunkande nivå inom alla dessa områden i Sverige. Allt fler frågor klassas som tabu i media, åsiktkorridoren krymper, oliktankande motarbetas och tillåts inte tillräckligt med plats i public service. Samhället brister i den demokratiska skolningen hos nyanlända från länder med lågt demokratiindex.

Svar:

Har vi ett problem med demokratisk skolning i grundskolan?

- A) Nej. Inget övergripande problem, men det kan eventuellt vara något att se över.
- B) Ja. Det råder en oroväckande frånvaro av demokratisk träning i den svenska skolan.

Svar:

Har vi ett problem med journalistiken i Sverige?

- A) Nej. Inget övergripande problem, men det kan vara något att se över.
- B) Ja. Det råder en frånvaro av äkta journalistik i detta land. Den journalistiska utbildningen har influerats av ensidiga politiska uppfattningar samt en osund politisk korrekthet vilket har lett till en brist på rakryggad och oberoende granskning.

Svar:

Bör public service ge mer utrymme till registrerade och valbara partier utanför riksdagen?

- A) Nej. Valbara partierna utanför riksdagen behöver inte mer uppmärksamhet i public service än vad de har idag.
- B) Ja. Det är självklart att seriösa partier utanför riksdagen också får mer tid att synas och höras i public service. Det borde vara ett av deras demokratiska huvuduppdrag.

Svar:

Bör public service starta en egen TV- och radiokanal som endast ägnas åt politik och demokrati?

- A) Nej.
- B) Ja.

Svar:

Ordnar kommunerna tillräckligt med politiska och demokratiska arenor och forum för sina medborgare mellan valen?

- A) Ja.
- B) Nej.

Svar:

Tack för era svar! 😊

Glöm inte att maila dem till medlem@2000tv.se

Svaren kan komma att publiceras på föreningens hemsida www.2000tv.se, i våra sociala medier samt i kontakt med våra medlemmar.